

**BEELD  
SCHERM  
AVONTUUR**

**605** Nederland: 90 cent  
België: 12 frank

# PEARL HARBOR





7 DECEMBER 1941, PEARL HARBOR... Nimmer in de geschiedenis heeft een vloot door een onverwachte aanval zoveel schade geleden als de Amerikaanse Pacific-vloot, die in de oorlogsbasis Pearl Harbor geconcentreerd was. Maar deze schandelijke, overrompelende aanval, door de Japanners nauwkeurig, in het diepste geheim, voorbereid, betekende een keerpunt in de gehele Tweede Wereldoorlog. Want door dit bombardement werd de Amerikaanse reus met een schok wakker geschud en actief bij de oorlog betrokken.



Sterkte van de Amerikaanse en Japanse vloeten in de Pacific, op 7 december 1941...





# PEARL HARBOR

S DECEMBER  
M T

1941

Zondagmorgen 7 december 1941... de morgen waarop Pearl Harbor door de Japanners werd gebombardeerd...

Het was een koude, heldere ochtend. In sommige delen van de Verenigde Staten sneeuwde het...

Overal in het land gingen mensen naar de kerk, of ze kwamen er juist uit...

Op de wegen was het druk met zondagsrijders...

...en overal waren sportwedstrijden in volle gang.

BEELDSCHERM AVONTUUR verschijnt maandelijks. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND n.v., in samenwerking met Dell Publishing Co., Inc., New York. Alle rechten voorbehouden. - Copyright 1961 by Dell Publishing Co., Inc. Printed by D.R.P. Poland. Alleenverkoop voor Nederland en België: CLASSICS NEDERLAND n.v., Postbus 84, Havenstraat 34, BUSSUM.



Ja... het was een gewone Amerikaanse  
zondagmorgen....

DECEMBER  
1941

In New York waren straat-  
vegers bezig de rommel van  
de zaterdagavond op te ruimen...

In de dorpjes waren  
huisvrouwen pannekoe-  
ken aan het bakken...

Over San Francisco  
hing de gebruikelijke  
ochtendnevel...

Het leek een zondag zoals alle andere... Heel Amerika  
was rustig en ontspannen.





Maar, in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heerste geen rust...



Ook President Roosevelt was ongerust...



Hij waarschuwde Generaal Marshall, de opperbevelhebber van het leger...



Ook Admiraal Stark, de vlootbevelhebber, werd gealarmeerd..





De Marine werd gealarmeerd.....

Waarschuwing aan  
alle schepen.....

Maar het was TE LAAT.....

De vierde Mariniers-Divisie kreeg  
orders om Sjanghai te  
verlaten...

We zijn op weg  
naar de  
Filippijnen!

TE LAAT! Deze divisie werd gevangen  
genomen, voordat ze kon vertrek-  
ken...

Op het moment van de aanval  
beschikte Japan over een  
machtige vloot en een  
sterk leger...

Amerika had t i j d nodig.....  
tijd om krachten te verzamelen,  
tijd om zich voor te bereiden...

真珠港

Maar Generaal Tojo was  
vastbesloten om de Ameri-  
kanen geen tijd te gunnen!  
En waarom zou hij ook??



Japan was sterk, de Amerikanen zwak! Japan had tien vliegkampschepen in de Pacific.....



De Verenigde Staten hadden er daar op dat ogenblik slechts drie, en de Britten maar één.....





Japan was het eerste land, dat zijn vliegkampschepen voor aanvalsdoeleinden gebruikte...



Zijn marine-vliegers waren jarenlang in het geheim getraind...



Op 7 december 1941 lieten de Japanse oorlogsvliegers zien wat zij geleerd hadden.....





Washington wist dat er kans op oorlog was.....



Maar in Washington vermoedde niemand dat de oorlog zó dichtbij was.....

Ik denk niet, dat we spoedig een Japanse aanval kunnen verwachten.

Welnee! De afstand is immers veel te groot!

Maar niet zó groot als ze wel dachten... Want op diezelfde morgen van 7 december 1941 zaten vertegenwoordigers van de Japanse regering met leden van het Amerikaanse State Department over het handhaven van de vrede te praten, maar.....





....terwijl deze besprekingen in Washington D.C. in volle gang waren.....



.....vloog een eenzaam, ongeïdentificeerd mosterdgeel vliegtuig over het Hawaii-eiland Oahoe..



Het was op dat moment ongeveer tien voor acht in de morgen...



Toen kwamen er meer vliegtuigen...



Maar omdat er op alle uren van de dag en de nacht vliegtuigen boven Oahoe in de lucht waren, dacht niemand eraan, dat het wel eens vijandelijke toestellen konden zijn.....





En niemand vermoedde dat het Japanse bommenwerpers waren, die de oorlogshaven Pearl Harbor gingen aanvallen...



.....waar de gehele Amerikaanse Pacific-vloot zich bevond. Nietsvermoedend bereidden de bemanningen zich voor op een prettige, rustige zondag.....



Japan wilde met één enkele, gedurfd onderneming de hele Amerikaanse vloot vernietigen.

Dood aan Amerika!

Zonder waarschuwing en ongemerkt zou een machtige luchtvloot toeslaan...

De Japanners hadden de aanval tot in de kleinste details voorbereid...

Ze zullen niet eens de tijd krijgen om op adem te komen!

Het zou een allesomvattende, dodelijke klap worden.....



Driehonderddrieënvijftig Japanse vliegtuigen vielen die morgen Pearl Harbor aan.....



Ze waren opgestegen van zes Japanse vliegkampschepen, die 275 mijl noordelijker lagen.....



In de buurt lagen 72 Japanse onderzeeërs op de loer, gereed voor de aanval.....





Twee zware Japanse slagschepen lagen klaar voor het gevecht.....



.....evenals twee Japanse kruisers.....



.....en negen Japanse torpedobootjagers.....







En om vijf minuten  
vóór acht in de  
morgen van die ramp-  
zalige 7 december  
1941 sloeg Japan  
toe... Het zou 'De  
Dag der Schande'  
worden!



Steeds nieuwe aanvalsgolven bommenwerpers sloegen over Pearl Harbor heen.....



.....en wierpen hun dodelijke projectielen op de onvoorbereide slagvloot...



Het scheen alsof elk vliegtuig een eigen doelwit toegewezen had gekregen...



De Japanse bommenwerpers waren in twee groepen verdeeld..... Het duurde geruime tijd voordat het Amerikaanse luchtdoelgeschut in actie kwam.....





Een enorme rookwolk steeg op uit de Schofield-kazerne...



Twee zware rookwolken hingen over de marinewerf... Maar om 3 minuten vóór 8 behaalden de Jappen hun eerste gróte sukses.....



De West-Virginia kreeg meerdere voltreffers.....



De commandant van het schip, kapitein Mervyn S. Bennion, werd dodelijk getroffen!



Maar hij niet alleen...





Om precies acht uur kwam de Arizona aan zijn einde. Meer dan duizend mannen vonden de dood in de enorme steekvlam, die oplaaide...





Toen was de Oklahoma aan de beurt.....



...Het schip kreeg  
verscheidene torpedo-  
treffers aan bakboord  
te incasseren.....



...en ze begon over te hellen.....

Het water was rondom bezaaid met  
honderden hoofden van mannen in  
doodsnood..... Een dikke, vettige  
olielaag op het wateroppervlak  
belette hen om snel genoeg weg  
te zwemmen.....



Waar ondanks dit alles hadden deze mannen meer geluk dan de honderden die gevangen za-  
ten in de Oklahoma, en met hun schip ten onder gingen.....



Toen kwam de Nevada aan de beurt...



Ze zetten zich in beweging om te ontsnappen aan de bommen.



Maar ze kwam niet erg ver.....



Het getroffen schip zette koers naar het strand.....



...en liep aan de grond om te voorkomen dat het zonk.



Niet alleen de slagschepen werden aan-  
gevallen.....



Een torpedojager trachtte de haven uit  
te lopen....



...maar werd direkt onder vuur genomen.



Ook nog bedreigd door de brandende olie vchten duizenden  
vertwijfelde mannen in het kolkende water voor hun leven...





Gedurende de volgende veertig minuten was de Tennessee het doelwit van een vreselijke bommenregen.....



De Japanse boordschutters vuurden duizenden machinegeweerkogels op het schip af.....



De Tennessee beantwoorde het vuur.



De mariniers aan boord van de Tennessee vochten om het luchtdoelgeschut te mogen bedienen.



Een enorme explosie voor de boeg van de Tennessee deed het schip trillen.





In panische angst klampten de mannen zich aan elkaar en aan het leven vast.



Ook van de Oklahoma was slechts nog de kiel zichtbaar.....



De West-Virginia, die langsij de Tennessee lag, was één grote vlammenzee...



Op de Arizona was het een hel.....





De Maryland kreeg een voltreffer in het voorschip. De bom drong door het dek heen en reet de bakboordhoep open...



Een zware bom ontplofte in één der ruimen van de Pennsylvania, het vlaggenschip, dat in het droogdok lag.

De California begon slagzij te maken naar bakboord.



De Nevada liep, zwaar getroffen, aan de grond.



De kapitein van de West-Virginia lag dodelijk gewond op de brug.....



...terwijl hij probeerde zichzelf weg te rollen van de vernietigende vlammen.



Zijn mannen konden hem niet bereiken....

En een nieuwe aanval met machinegeweren deed het vuur nog hoger opvlammen...





Brandende olie verspreidde zich van de Arizona tot de Tennessee...



In het midden van de haven, op het Ford-eiland...



Dit werd het eerste handgemeen in de Amerikaans-Japanse oorlog...



...en de eerste Amerikaanse overwinning!





Maar de mariniers op de Arizona waren niet zo gelukkig....



Van de 87 mariniers, die er op de Arizona waren, ontkwamen er slechts 13 aan de dood!





Om kwart over tien..... twee uur en twintig minuten na het begin van de aanval, was de raid ten einde. De aanvallers vlogen over de bergen achter Pearl Harbor terug naar hun schepen...



Vijf van de acht Amerikaanse slag-schepen waren tot zinken gebracht en de andere zwaar beschadigd.





Op deze zondagmorgen sneuvelden 2403 Amerikanen... Het nieuws van deze laaghartige overval verspreidde zich snel over de wereld. Onmiddellijk verklaarde Amerika de oorlog aan Japan

Maar Pearl Harbor was slechts de eerste van vele nederlagen, die de geallieerden nog zouden moeten lijden...



..... voordat de eindoverwinning kon worden behaald!



## WEINIG BEKEND NEDERLANDS LEGERONDERDEEL:

### HET KORPS TOLKEN

In het algemeen is het niet of nauwelijks bekend dat een groep Nederlanders op een zeer bijzondere manier heeft deelgenomen aan de geallieerde oorlogsvoering. Dat waren nl. de leden van het Korps Tolken, een onderdeel van de Koninklijke Landmacht.

Negenhonderd leden heeft het Korps geteld en overal, van Denemarken tot Tirol, van de Ardennen tot in Berlijn kon men Nederlandse tolken vinden. Het is vreemd, maar zelfs in Eindhoven, waar het Korps zijn oorsprong vond, is slechts heel weinig over het werk der tolken bekend en sporadisch zijn ook de berichten in de pers over de verrichtingen van dit Korps geweest.

Op klinkende wapenfeiten, krijgsroem, veroveringen en triomfen kon dit Korps niet bogen: dat lag echter ook niet op zijn weg. Maar het is een feit, dat in bijna alle onderdelen van Britse, Canadese en Amerikaanse legers honderden Nederlandse jongens onopvallend hun plicht deden. Ze hebben de Geallieerden onschatbare diensten bewezen bij het contact met de burgerbevolking.

Het waren in de eerste plaats praters, die tolken, al haperde hun school-Engels of -Duits wel eens bij een moeilijk woord. Maar ze konden ook vechten en verscheidenen van hen lieten hun leven aan het front of werden zwaar gewond. Tal van hen kregen Geallieerde onderscheidingen voor dapper gedrag. Generaal Bradley bood een Nederlands officier-tolk een diner aan uit dankbaarheid voor bewezen diensten.

Ze hadden het niet gemakkelijk in het begin. De meesten van hen waren nauwelijks volwassen. Nooit hadden ze enige militaire training gehad. Ondanks dat werden ze op stel en sprong in een goedgeoefend leger geplaatst, tussen vreemdelingen wier taal ze met moeite verstonden. De meesten van hen konden wel Shakespeare lezen, maar wisten niet wat een kogel in het Engels was.

En het is zelfs gebeurd dat jongens van 22 jaar, die daags tevoren nog bij moeder thuis hadden gezeten, naar het front moesten, een stengun in de hand geduwd kregen en op wacht moesten staan op een paar honderd meter verwijderd van de vijand. Velen van hen waren ondervoed en konden slechts met moeite in de dienst gelijke tred houden met de krachtige soldaten. En men had geen tijd om de nieuwelingen speciaal te behandelen. Het was oorlog...

Maar zij hebben er zich doorheen gebeten en wat hun aan training ontbrak, werd goedge maakt door hun enthousiasme.

In het begin waren de Engelsen dolblij met die Nederlanders, die zich vrijwillig aanboden en drie talen spraken. Het regende aanvragen op het Eindhovense tolkenbureau: Please, vijf voor 125 Regiment, drie voor de R. A. F., zeven voor Civil Affairs. Hoe verder de troepen oprukten, hoe groter de behoefte werd aan Duits sprekende mensen. Ze voldeden goed; dankbetuigingen en gunstige getuigschriften kwamen binnen. Bijna dagelijks vertrokken groepjes jongelui naar de verschillende legers. De ouderen werden meestal officier, de jongeren sergeant.

Enkele jaren na de oorlog is het Korps opgeheven en keerden de militaire tolken terug naar de burgermaatschappij.

Hun werk is niet te vergeefs geweest... ze hebben bij de geallieerde legers een belangrijke portie "good-will" verworven voor ons land.

Maar vooral bij het opsporen van Nederlandse eigendommen in Duitsland zijn ze dikwijls van groot nut geweest.



Tegen het einde van de zestiende eeuw was Spanje de belangrijkste macht op aarde. Maar Engeland, dat door Koningin Elisabeth I met ijzeren hand werd bestuurd, zou Spanje's plaats overnemen. En aan de Spaanse macht werd met een slag een einde gemaakt, en wel door....

## DE VERNIETIGING VAN DE

## ARMADA



De Spanjaarden waren woedend toen Francis Drake door Elisabeth in de adelstand werd verheven. Deze zeerob had overal waar hij kon Spaanse schepen geplunderd en buitgemaakt... Koning Philips II van Spanje was vastbesloten zich op Engeland te wreken en de kroon aan Elisabeth te ontrukken. Tevens zou hij dan de opstand in de Nederlanden voorgoed de kop indrukken!

Bij Drinkerken zou de Spaanse Armada ruim 20.000 soldaten aan boord nemen, doch deze werden door de Hollanders en Zeeuwen ingesloten.



De Engelsen gingen in de aanval...



We zullen ze niet enteren, alleen maar blijven schieten!



En, één voor één.



Onophoudelijk bleven de Engelsen en Hollanders hen te lijf gaan.....

De overrompelde logge Spaanse galjoenen moesten terug-trekken...

Tegen onze snelle schepen kunnen ze niet op!



De Engelsen wilden een beslissing forceren. 's Nachts stuurden zij zes branders op de 'onoverwinnelijke' Spaanse vloot af.....



Hun zeekastelen zijn veel te log en te langzaam! Ze hebben geen schijn van kans tegen ons!



Aan boord van de galjoenen brak paniek uit.....





Velengingen in vlammen op...



Bij het aanbreken van de dag vielen de Engelsen, onder de admirals Howard en Drake, opnieuw aan...



We zullen ze verpletteren  
zoals een olifant een vlo  
vertrapt!



Maar de vlo liet zich niet vertrappen....



We zijn verloren! Onze vloot  
is totaal ontred-  
derd!







Maar toen nam een nog gevaarlijker vijand het werk van de Engelsen over..... de n a t u u r !



Zware stormen smakten de Spaanse schepen tegen de klippen.



De kusten van Schotland en Ierland lagen bezaaid met Spaanse wrakstukken en lijken... Slechts een derde deel van de reusachtige Armada slaagde erin naar Spanje terug te keren.....



De Armada was verslagen.....



...en de Spaanse macht gebroken!



De Japanners hadden alle reden om zich triomfantelijk te voelen na hun geslaagde aanval op Pearl Harbor.

Maar aan hun krijgsgeluk ontbrak iets, dat hun later duur zou komen te staan... Door een gelukkig toeval waren de Amerikaanse vliegkampschepen namelijk alle op zee tijdens de Japanse aanval. Aan boord van deze schepen bevonden zich de vliegtuigen, die het moesten opnemen tegen de Japanse 'Zeke' en 'Val'.

Nog in 1940 kon men aan de blauwe staarten van de F4F's zien, dat zij thuishoorden op het vliegkampschip Enterprise. De groene staarten van de SB2U's toonden aan dat hun basis de Ranger was. Alle vleugeltoppen van marinetoestellen waren oranje geschilderd, zodat men ze bij een noodlanding makkelijk zou kunnen vinden. Maar de Tweede Wereldoorlog maakte snel een einde aan deze felgekleurde kentekenen: camouflagekleuren kwamen er voor in de plaats.

F4F Wildcat (jager)  
Spanwijdte: 12 meter  
Lengte: 9 meter  
Snelheid: ca 500 km/uur  
Maximum hoogte: 10.000 m

"Zeke" Type 0.MK.1F  
(jager)

Spanwijdte: 12.50 m  
Lengte: 9,5 meter  
Snelheid: ruim  
500 km  
Max.hoogte: 12.000 m

"Val" Type 99 DB (Duikbommenwerper)

Spanw.: 14 m  
Lengte: 10 m  
Snelheid: ruim  
350 km/uur  
Max.hoogte: 8.500 m

Vought-Sikorsky-SB2U-3  
(Duikbommenwerper)

Spanwijdte: 13 meter  
Lengte: 10 m Snelheid: 400 km  
Max.hoogte: 8.000 meter





## enZIEclopedia voor de jeugd

Nu denk je natuurlijk dat je ons op een "erge" fout hebt betrapt, want . . . enZIEclopedia schrijf je helemaal niet zo! Je hebt gelijk, maar wij vinden het woord, zo geschreven, eigenlijk zo'n mooie naam voor onze nieuwe reeks WERELD IN BEELD, waarvan het eerste deel deze maand verschijnt. Elk deel van deze reeks zal in zijn geheel aan een boeiend onderwerp worden gewijd en omdat CLASSICS NEDERLAND in beeldstad Bussum de uitgever is spreekt het bijna vanzelf dat elk deel weer in de vorm van een fijn beeldverhaal is gegoten. In elk boek (van het bekende CLASSICS formaat) vindt je weer 48 pagina's vol plaatjes in kleuren, waar veel aan te kijken valt (vandaar dat enZIEclopedia!) en waardoor het lezen weer een dubbel feest wordt.

### GA OOK WERELD IN BEELD VERZAMELEN

want het worden de fijnste weet-boeken in je boekenkast

DIT WORDEN DE EERSTE 6 DELEN:

- 1 - LUCHTVAART
- 2 - PIRATEN
- 3 - HET PAARD
- 4 - VOORHISTORISCHE DIEREN
- 5 - RUIMTEVAART
- 6 - DE HOND

Deel 1 verschijnt op 1 Februari 1960. De volgende delen komen steeds een maand later. Deel 6 is dus op 1 Juli verkrijgbaar. Daarna steeds elke maand een nieuw deel.

Prijs in Nederland f. 0,90 per deel

Prijs in België 12 Frank per deel

Verkrijgbaar bij alle verkopers van ILLUSTRATED CLASSICS en SPROOKJES IN BEELD

